

Familieberichten:

Geboren:

9 juli : Dean, zoon van Corné en Marlies Schouten,
Noordermiddenweg 15

15 augustus : Noa, dochter van Mariska Dekkers en Peter van Strien,
Steenbankpad 2a

Overleden:

14 juni : dhr. Willem Dekkers,
3 juli : mw. Roelie Knorren – Kwint,
18 juli : mw. Attje Keetman – Hetinga
4 augustus : mw. Dies Menting - Kok

Van de dorpsvoorzitter

Beste dorpsgenoten:

Op het moment dat ik dit stukje schrijf, is de zomervakantie voor het overgrote deel van de mensen inmiddels voorbij en zijn de normale werkzaamheden weer opgepakt. Zomer 2003 zal de boeken ingaan als een zomer met heel veel zon : of je nu ver weg naar een buitenlandse bestemming reisde of gewoon in Nederland bleef. Hoe het ook zij: iedereen heeft weer voldoende nieuwe energie kunnen opdoen om het komende jaar het hoofd te kunnen bieden.



Naar aanleiding van mijn vorige stukje wil ik in de eerste plaats mijn dank uitspreken voor alle positieve reacties die ik van jullie heb gekregen ; dat doet een mens goed! Natuurlijk was er ook opbouwende kritiek; o.a. van iemand die mij erop wees, dat er met geen woord in is gerept over de vernielingen die enige tijd geleden op de begraafplaats zijn aangericht. Hierdoor zou de indruk kunnen ontstaan, dat wij als dorpsbelang hier niet zo zwaar aan tillen. Niets is echter minder waar !!! Het moge duidelijk zijn, dat wij dit absoluut niet accepteren en om die reden hebben we de gemeente verzocht bordjes aan het hek te bevestigen met “verboden toegang voor onbevoegden “ en: “gelieve niet over de graven te lopen”.

In de periode die achter ons ligt, zijn er nogal wat activiteiten geweest: de zomeravondloop; het dorpsfeest; de autocross en ga zo maar door. Allemaal activiteiten die door de feestcommissie werden georganiseerd en die perfect verlopen zijn. U zult begrijpen, dat hier de nodige voorbereidingen voor nodig waren en dat er dus behoorlijk wat vrijwilligers uren in zijn gaan zitten. Mensen van de feestcommissie: heel hartelijk bedankt voor al jullie inspanningen! Zonder jullie inzet was dit allemaal niet mogelijk geweest!!

Op 4 juli is er een groep Espelnaren op bezoek geweest in Espel, Duitsland. 's Morgens is de groep rond 09.30 uur uit de polder vertrokken voor een gevarieerd bezoek aan ons zusterdorp. Na de lunch heeft er een gedeelte van de groep de steenkoolmijn bezocht terwijl het andere deel van de groep het steenkoolmijn museum en de omgeving bezocht. Na een prima maaltijd volgde nog een feestavond zodat we gerust kunnen stellen dat de groep zeer gastvrij is ontvangen.

Naar aanleiding van onze vergadering met vertegenwoordigers van de politieke partijen is ons duidelijk geworden dat – willen we e.e.a. bereiken – verzoeken het beste schriftelijk kunnen worden

ingediend. Om die reden zijn de volgende zaken [schriftelijk] bij de gemeente onder de aandacht gebracht:

- Een verzoek tot een artikel 19 besluit t.a.v. het voormalige woonwagenkamp. Dit houdt in dat vooruitlopend op een bestemmingsplanwijziging een bepaald terrein al kan worden gewijzigd van bestemming. We verzoeken de gemeente dit terrein in te richten als nette parkeerplaats met een groene omheining.
- De gemeente is verzocht de bestrating van de Westerrand (zuidkant) , een stuk Zuiderrand en van de Bosrand te vernieuwen. Tevens is verzocht om snelheidsremmende voorzieningen in de Westerrand.
- In een derde schrijven is om duidelijkheid gevraagd betreffende de Kaghe: wat zijn de plannen / wat is het tijdsplan e.d. Als dorpsbelang vinden we het te lang gaan duren.
- Verder is er een schrijven uitgegaan waarin wordt verzocht de afwatering van de Keggehof (die na de vernieuwing van het wegdek van het Laantje en de Westerrand nooit meer goed is geweest) goed te herstellen. In dezelfde brief is eveneens verzocht de huidige staat van de dorpsvijver (die inmiddels erwtensoepe groen is) te bezien, te onderzoeken en te verbeteren.

We rekenen erop dat de gemeente snel – in elk geval binnen zes weken – op ons schrijven zal reageren.

Ten aanzien van de situatie rondom de loswal kan ik u vertellen, dat de gebruikers van de loswal allemaal schriftelijk zijn uitgenodigd op onze vergadering van dorpsbelang van 2 september aanstaande. Hopelijk komen we dan gezamenlijk tot oplossingen die van de loswal een visitekaartje voor ons dorp maken.

Ik ben blij dat ik u kunt melden dat het paaltje in het fietspad inmiddels is teruggeplaatst en dat de leuning bij de bushalte ook is geplaatst. Beide zaken zijn gerealiseerd door de spontane hulp van enkele dorpsbewoners. Dank daarvoor!! En weet u het nog? Per wijk 1 of 2 personen die dit soort kleine ergernissen aanpakken zorgt ervoor dat uw vereniging voor dorpsbelangen zich met echt belangrijke zaken kan bezig houden.

Ook in de afgelopen periode is de contributie voor het lidmaatschap van dorpsbelang weer geïnd. We verzoeken een ieder die dit nog niet doet, dorpsbelang te machtigen om een maal per jaar het verschuldigde bedrag automatisch van uw bank – of giro rekening te laten afschrijven. Dat scheelt ons een hoop extra werk! Uw afschrift is dan tevens uw bewijs van lidmaatschap [het bekende groene kaartje van lidmaatschap zal dan ook niet meer nodig zijn].

Aan het einde van dit stukje nog twee dingen. In de eerste plaats valt het parkeergedrag op als er in de kerk of in de Bowling iets bijzonders te doen is. Als men niet direct voor de deur kan parkeren, zijn er mensen, die de groenstrook in de Keggehof als parkeerplaats gebruiken (terwijl de parkeerplaats voor de Ducdalf nog ruimte zat heeft). Ik roep u dan ook met klem op, uw auto te parkeren op die plaatsen die daarvoor bestemd zijn: de parkeerplaatsen en de parkeerhavens. En als u niet direct voor de deur kunt parkeren is een klein stukje lopen toch niet zo erg? Zo groot is Espel nu ook weer niet!

In de tweede plaats wil ik de voetbalclub feliciteren met het 10 – jarig bestaan van hun jeugdcommissie “de zes”. De mensen van deze commissie verzorgen al 10 jaar de doelpuntensponsoring en allerlei activiteiten voor de jeugd. Van harte proficiat met dit jubileum!

Hier wil ik het bij laten. Hopelijk kan ik u in de volgende dorpskrant meer nieuws geven m.b.t. het multifunctioneel centrum. De mensen die hierbij betrokken zijn, zijn met allerlei zaken bezig waardoor de leefbaarheid van ons dorp aanzienlijk kan verbeteren. Het is echter te vroeg om daar nu al mededelingen over te doen; hopelijk in het volgende nummer!

Met een vriendelijke groet van uw dorpsvoorzitter:
John van Slooten.

Dorpsfeest Espel 2003

Het is alweer een poosje geleden, maar iedereen kan het zich vast nog goed herinneren: Donderdag 19 juni begon om 18.30 het dorpsfeest met een sportief gebeuren. De acht stratencombinaties probeerden zoveel mogelijk punten te behalen met tennis en darts. Hierna stond combinatie G al bovenaan door met beide sporten als beste te eindigen. Op vrijdag konden de stratencombinaties hun krachten sparen, maar de meesten kwamen toch even kijken of meedoen aan het vogelschieten. De houten vogel raakte slechts lichtgewond. Hij verloor een vleugel en zijn kop, maar ging niet van zijn stokkie. Ook schutterskoning Evert Ziel was dus niet van zijn voetstuk te krijgen. Hij gaat zijn derde jaar als koning in.

Voor de kinderen werd door Scouting Emmeloord een sportieve avond verzorgd. Maar liefst 100 kinderen hadden zich via school opgegeven en deden mee met o.a. spijkerbroekhangen en een lange kabelbaan. Voor dat laatste stonden de kinderen echt in de rij en moest er zelfs nee verkocht worden. Op zoveel deelname hadden we niet gerekend, maar dit is natuurlijk alleen maar mooi en voor herhaling vatbaar.

Voor de liefhebber werd er vrijdagavond poon gerookt, en liefhebbers waren er. Bij het rad van fortuin werden later op de avond mooie prijzen binnengehaald.

Zaterdag was weer een drukke dag voor de stratencombi's. Om 13.00 begonnen we met blokjesvoetbal met flessen. Daarbij won combinatie F. Direct hierna kwam het eindspel wat de titel 'ouwe taart versieren' droeg. De deelnemers hadden dus geen idee wat ze zich daarbij voor moesten stellen. Het bleek een soort hindernisbaan waarbij een taartbodem opgemaakt moest worden en uiteindelijk opgegeten. De altijd leuke water onderdelen waren dankzij het mooie weer dit jaar een aangename verkoeling. Combinatie C sleepte hier de meeste punten in de wacht. Het laatste competitie onderdeel was het buikglijden. Velen probeerden op hun (blote) buik het einde van de maar liefst 50 meter lange zeepbaan te halen. Jaap Heidemans behaalde het record met maar liefst 30.9 meter! Uiteindelijk behaalde combinatie F de beker. Na een paar uurtjes ontspannen kwamen de mensen massaal af op de 3 polderbands die om 20.00 begonnen in de feesttent. Jazzpel uit ons eigen dorp beet het spits af met heerlijke oude jazzy nummers. Het hele dorp stond versteld van de muzikaliteit van de espelaren. Dat wij ook nog hele goede danseressen hadden verbaasde iedereen. Na Jazzpel speelden om beurten Murphy's Law en Destination, met elk steeds wisselende formatie. De tent was vol, het was gezellig en het ging tot in de kleine uurtjes door. Een perfecte afsluiter voor een geslaagd dorpsfeest. Dit alles is mede gelukt door de vele vrijwilligers die de feestcommissie wilden bijstaan met opbouwen, opruimen, bardienst en afbreken. Namens de feestcommissie: iedereen bedankt!

Van Espel naar Espel

Even een verslagje als aanvulling op het verhaal van onze dorpsvoorzitter over het zusterbezoek aan onze vrienden in ESPEL in Duitsland.

We gingen met een splinternieuwe bus met 30 mensen naar Espel alwaar we zeer goed werden ontvangen met een biertje en een lunch, met groentesoep.

In de bus hadden we al door middel van loodjes trekken bepaald welke 15 mensen er in de mijnen mochten kijken.

Willy en ik durfden in ieder geval niet, want het was te diep: 1524 meter. Je moest er ook andere kleding aan, en na afloop zou je er uit zien als een beest zodat je nog eens moest gaan douchen. Bovendien moest je nuchter zijn. Aan niet al deze eisen konden we voldoen, zodat voor 15 mensen een rondgang door een mijngebouw, wat nu een museum was, geregeld werd.

Een gepensioneerde mijnwerker vertelde in duidelijk verstaanbaar Duits dat hij 40 jaar hier gewerkt had. Eerst werden de antraciet kolen met een schep in wagentjes geschept en deze wagentjes werden vervolgens door een paard over de rails voortgetrokken. De paarden kwamen alleen op feestdagen even boven de grond, en zelfs dat vonden ze niet leuk. Ze waren zo aan het donker gewend. De techniek in de mijnbouw ging verder, zodat men met drillboren en treinen met locomotief de kolen naar boven ging halen.

In de jaren 80 werden de schraapkettingen geïntroduceerd, die de kolenlaag van circa 1 meter dikke wegschraapte. Met hydraulische stempels met 2 enorme cilinders werd de rotsmassa ondersteund, en werden de machines verplaatst. Om de berg te stutten wordt weer enorm veel staal naar beneden getransporteerd. Tot 2012 zal deze antracietkolen winning blijven doorgaan.

In het museum stonden alle werktuigen van vroeger en nu uitgesteld.

We konden ze goed bekijken.

Aan het einde liet onze gids nog een enorme machine zien van Nederlandse makelij die in 1901 in de mijn werd gebruikt om de vol water gelopen mijn van water te ontdoen. Deze machine liet de pompen zakken die het water uit de mijn moest pompen.

De machine werd even gestart zodat we allen nog even konden genieten van deze ijzeren kolos.

Na deze excursie werden we rondgeleid door de energiecentrale, die de kolen als brandstof gebruikt om stroom van te maken. Een grote De-nox-installatie wordt gebruikt om de gassen die de fabriek uitstoot te zuiveren.

Vervolgens gingen we met een lift omhoog naar het dak van de energiecentrale, waar we van 85 meter hoogte van het uitzicht over het Teckelenburgerwald konden genieten.

Even daarna hebben we ons weer verenigd met de andere groep zodat we met het heerlijke avondeten in de plaatselijke Duccalf konden beginnen.

Na dit alles volgde nog een mooie feestavond, die we niet gauw zullen vergeten.

Groeten, Ton Dekker.

Van uw huisarts:

Praktijk-nieuws:

- wist u dat u in uw Klein Chemisch Afvalcontainertje ook uw oude/verlopen medicijnen en injectie spuiten/ naalden kwijt kunt?(pag. 38 van de gemeentegids)

Medisch nieuws:

Het onderwerp van deze maand is: de ziekte van Pfeiffer of klierkoorts, of nog fraaiër mononucleosis infectiosa.

Het is een ziekte waar nogal wat hardnekkige misverstanden over bestaan, die ik graag met dit stukje wil trachten te ontzenuwen.

De veroorzaker van deze ziekte is een virus, wat aanleiding geeft tot de vorming van antistoffen in ons lichaam. Dezen blijven levenslang aanwezig en geven dus eeuwigdurende immuniteit. **Daar ging zojuist vooroordeel nummer 1.** De incubatie tijd varieert, maar is meestal tussen 4 tot 6 weken

De verschijnselen treden vnl op bij jong volwassenen, hoewel ouderen en ook kinderen niet geheel gespaard blijven. Koorts- keelpijn- opgezette klieren zijn de hoofdsymptomen. Minder klassiek, maar daarom niet minder frequent voorkomend, zijn moeheid- huiduitslag- buikpijn-spierpijnen.

Bij lichamelijk onderzoek kan men koorts ontdekken- een lelijke infectie in de keel zien- vergrote lymfeklieren in hals en nek, soms vergrote lever en milt- soms huiduitslag romp- buik.

Is het niet duidelijk of er een 'Pfeiffer' of een ordinaire keelontsteking bestaat, kun je bloedonderzoek laten verrichten, wat dan wel vaak duidelijk maakt wat er loos is.

Bij de behandeling is het nl van groot belang om te weten wat er precies aan de hand is. Zou je antibiotica geven aan een 'Pfeiffer patiënt', dan kan die daar een forse huiduitslag van krijgen waar je behoorlijk ziek en ellendig van kunt worden.

Omdat het een virale infectie is is er dus geen kruid tegen gewassen en moet het lichaam zelf met de indringers afrekenen. (Vergelijk het met griep, die ook door 'uitzielen' moet genezen).

Gelukkig zijn onze lichamen daar heel goed toe in staat en verdwijnen de symptomen van Pfeiffer meestal binnen enkele weken, een enkele maal duren de klachten wat langer, maar uiteindelijk geneest iedereen restloos. **Daar gaat vooroordeel nummer 2.**

Het is dus niet noodzakelijk om het bloed onderzoek na enige tijd te herhalen. **Vooroordeel nummer 3 om zeep geholpen.**

Omdat de ernst van de ziekte kan variëren van erg mild (vaak bij jonge kinderen) tot heftiger met bv leverenzym stoornissen, kunnen de klachten ook variëren van niets tot misselijkheid, hoge koorts, slechte eetlust. In de behandeling maakt het echter niet uit: de patiënt geeft zelf wel aan wat hij of zij

kan. Het spontane gunstige beloop wordt ook niet beïnvloed door diëten of bedrust of andere goedbedoelde maar niet noodzakelijke adviezen. Een uitzondering bestaat bij een miltvergroting: daarbij is het verstandig om contactsporten zoveel mogelijk te vermijden.

C.G.J.Geboers



Gymperikelen

Tja, de vakantie zit er weer op en de gym is reeds van start gegaan. Zoals u wellicht weet, hebben juf Belinda en haar Hendri op 30 juli j.l. een babytje gekregen, een meisje, en ze noemen haar Sharina.

Dit feit zette de dorpen waar Belinda gymnastiekles geeft voor een probleem: waar halen wij voor de duur van het zwangerschapsverlof vervanging vandaan? Dat was nog niet zo eenvoudig, maar gelukkig heeft Belinda zelf enkele dames getraind en dusdanig bij het lesgeven betrokken, dat zij in staat zijn om de kinderen op een verantwoorde wijze op de vrijdagmiddag les te geven. Zo zal Petronella Pilat voor ons dorp het zwangerschapsverlof van Belinda opvullen.

Omdat de groepen eigenlijk te klein zijn om het geheel kostendekkend te houden, hebben we wat groepen bij elkaar gevoegd en de nieuwe indeling is als volgt:

Vrijdag	14.15 – 15.15 uur	groepen 0, 1 en 2 (nu óók 1 uur)
	15.15 – 16.15 uur	groepen 3, 4 en 5
	16.15 – 17.15 uur	groepen 6, 7 en 8
	17.15 – 18.30 uur	selectie
maandag	19.30 – 20.30 uur	bodyfit

We willen speciaal de kinderen die net op de basisschool gekomen zijn, van harte uitnodigen om op de gym te komen. Het is heerlijk om, na een week druk geweest te zijn op school, je te kunnen uitleven op de gymnastiek, samen met je vriendjes en vriendinnetjes.

De gymnastiek is er natuurlijk niet alleen voor de kinderen die in Espel naar school gaan, maar voor alle kinderen, al gaan ze in Timboektoe naar school.

En voor de ouders: alle kinderen mogen 2 keer gratis meedoen voor zij zich als lid aanmelden.

Zijn de vakantie-pondjes er moeilijk af te krijgen? Dan is de bodyfit misschien wat voor jou. Extra beweging helpt om deze pondjes te lijf te gaan en reken er maar op dat Thilda de dames laat bewegen.

Ten slotte willen wij de datum van de jaarvergadering onder uw aandacht brengen. Dit jaar zal deze op **9 september a.s.** gehouden worden. Dit is voor ons doen erg vroeg, maar er is zoveel te bespreken, dus komt allen! Het is heel belangrijk.

Namens het bestuur, Jannie de Jong

Jeugdsoos Espel

Met ingang van **vrijdag 5 september om 20.00 uur** gaan we weer van start met de jeugdsoos.

Zoal jullie weten is dit in de kleine zaal van de bowling.

De eerste avond dit nieuwe seizoen willen ook de ouders en of toekomstige vrijwilligers uitnodigen eens een kijkje te komen nemen.

Donderdag 4 september is er een vergadering van de vrijwilligers in het zelfde zaaltje om **19.30 uur** en ook iedereen die ons wil helpen is dan van harte welkom.

We willen ook een paar jongere in het bestuur om mee te denken over van alles en nog wat .

Lijkt dit je leuk kom dan ook eens langs of meld je vrijdag avond bij een van de vrijwilligers aan



Vrijwilligers jeugdsoos.

Jacob-Tineke-Nadine-Marcel-Martha-Bauke-Anneke-Jetse-Huike-Marianne-Martien-John-Nieske-Derkien

Diana bestaat 25 jaar!

Majorette vereniging Diana bestaat dit jaar 25 jaar. De leden zijn op kamp geweest om dit grote feest te vieren.

In januari zal er een grote uitvoering gehouden worden met daaraan een reünie gekoppeld. We willen daarom vragen of alle oudleden en oud-instructrices contact op willen nemen met Ria Bakker (Tel. 0527 652346).

50 jaar Espel 50 jaar Espel 50 jaar Espel 50 jaar Espel

Zoals u in eerdere dorpskranten hebt kunnen lezen, zijn er plannen om een boek samen te stellen voor het 50-jarig bestaan van Espel in 2006. U krijgt hiervan in iedere dorpskrant reeds een voorproefje door plaatsing van artikelen uit het archief, verzorgd door Bart Hogeveen.

Gelukkig hebben we Willy Heukers bereid gevonden om onze commissie te versterken; zij heeft wat ervaring op dit gebied en daarom zijn we heel blij met haar, want met alleen enthousiasme komen we er niet.

De plannen voor het boek beginnen steeds vastere vormen aan te nemen. Binnenkort zullen we met diverse mensen een afspraak maken om hun verhaal over Espel op te schrijven. We hebben een selectie gemaakt van mensen waarvan wij denken dat zij veel hebben meegemaakt in Espel of die op een bepaald vlak veel betekent hebben.

Maar natuurlijk is úw inbreng van evengroot belang. We willen graag dat het boek herkenbaar en lekker leesbaar wordt, dus stelt u zich eens voor dat de lezer helemaal dubbel ligt om het verhaal dat ú heeft ingebracht over de grap die met.....is uitgehaald. Of dat de lezer verbaast het hoofd schudt bij het lezen van úw verhaal over ouderwetse landbouwtechnieken. Of dat de lezer ontroerd raakt bij het zien van die ene foto die ú nog in een oude hoedendoos bewaarde en waar zijn inmiddels overleden vader nog op staat.

Daarom doen wij een dringend beroep op iedereen die iets te vertellen of nog materiaal heeft, zelfs al denkt u dat het niet de moeite is: laat het ons weten.

Alles is welkom.

Roel Warmolts	Bredehof 41	tel. 271727
Kitty Hogeveen	Turbine 5	tel. 271145
Gilbert Bastiaanssen	Westerveerweg 35A	tel. 271685
Willy Heukers	Espelerspad 11	tel. 271255
Jannie de Jong	Leliestraat 32	tel. 271605

Van 1963 tot?

In 1963 kwam ik met vrouw en 6 kinderen naar Espel.

Voor mij en mijn gezin een nieuw dorp en een nieuw huis aan de Bredehof nr. 38.

We hadden toen nog keus uit 3 verschillende scholen: de R.K. school, de openbare en de school met de bijbel. Onze kinderen waren erg welkom op de school met de bijbel, daar hebben we dan ook voor gekozen.

Mijn vrouw had, zoals u zult begrijpen, de handen vol aan de drukke huishouding en de verzorging van de kinderen.

Zelf vond ik werk bij Bouma, de warme bakker van Espel. 's Morgens vroeg in de bakkerij en daarna de weg op met warme broodjes en koeken enz. enz. Een prachtig beroep, waarin ik veel mensenkennis heb opgedaan. Ik leerde mensen kennen uit alle windstreken van ons land.

Vier jaar heb ik bij bakker Bouma gewerkt; de bakkerij is toen overgenomen door bakker Vos uit Bant, dit betekende het einde voor de warme bakker uit Espel. Samen met collega Nico Meijering ben ik nog 6 jaar bij bakker Vos in dienst geweest.

Intussen was ons gezin uitgebreid met nog eens 5 kinderen, een elftal in totaal dus. Het huis aan de Bredehof werd eigenlijk te klein voor ons. De R.K.pastorie stond leeg en was te huur, dat zou echt iets voor ons zijn. Maar helaas, wij waren niet van R.K.-zijde, dus dat stuitte op de nodige tegenstand. Tenslotte is het er toch van gekomen dat wij de pastorie mochten bewonen, mijns inziens door toedoen van mensen die toen al wel inzagen dat samenwerking met en tussen verschillende geestverwantschappen positieve ontwikkelingen op gang brengen in onze maatschappij en zo ook in ons dorp.

Ruim 8 jaar hebben we in de pastorie gewoond. Drie van onze kinderen zijn vanuit deze pastorie getrouwd. Omdat ons gezin weer wat kleiner werd, konden we ook wel weer kleiner gaan wonen. We kregen een huurhuis aan de Noorderrand nr. 9, later zijn we weer naar de Bredehof verhuisd, nu naar nr. 41.

Intussen was ik uit het bakkersvak gestapt en had werk gevonden bij een houtverwerkings- en toeleveringsbedrijf naar doe-het-zelf-winkels en bouwmarkten. Hierdoor kreeg ik voor het eerst in mijn leven een vrije zaterdag. Mijn oude liefde voor de voetballeerij kwam weer bovendrijven en daar ook onze jongens voetbalden ging ik al gauw als begeleider van de B-junioren zaterdags met deze knapen op pad. Dat was een ware belevenis; we werden zelfs éénmaal kampioen van onze afdeling. Maar ja, van het een komt het ander en zo gebeurde het dat op een zekere avond in de herfst van het jaar 1978 de voorzitter van de voetbal, Rink de Jong, bij ons aanklopte met de vraag of ik, of liever gezegd de familie Warmolts, interesse had om de kantine te gaan runnen. Daar konden we zomaar niet meteen antwoord op geven, maar na veel wikken en wegen hebben we toch 'ja' gezegd. Dit hebben we 12 seizoenen volgehouden. We hebben het altijd met heel veel plezier gedaan ook al was het wel erg druk: zaterdags de gehele dag en minstens 2 avonden in de week, daarbij het schoonhouden en de voorraad op peil houden en dat allemaal naast je gewone werk en de grote huishouding. Maar er stond heel veel tegenover: het plezier dat je beleefde aan de contacten, ook met de jeugd en de mooie reacties die ik kreeg omdat velen me herkenden als ik ergens kwam. Tot op de dag van vandaag kom ik nog regelmatig voetballers van toen tegen die vragen naar mijn gezondheid en hoe het verder met mij en mijn gezin gaat. Dat voel ik als een beloning die niet in geld is uit te drukken, maar die door mij gezien en beleefd wordt als waardering voor wat ik toen voor hen heb betekend.

Ook was er in die tijd wel eens een minder prettige gebeurtenis, zo denk ik nog vaak terug aan het noodlottige vliegtuigongeluk waarbij ons actieve lid en jeugdtrainer Klaas Kamping om het leven kwam.

Na de kantinetijd zijn we nog 9 jaar terreinmanager geweest, dat wil zeggen de kleedkamers schoonhouden, de lijnen op de velden kalken, tijdens de rust thee voor de grote en ranja voor de kleine voetballers verzorgen.

Maar op een zeker moment moesten we er om gezondheidsredenen toch mee stoppen. Nu geniet ik zaterdags langs de lijn van het voetbal. Schoonzons, kleinzons, de vrienden van kleindochters en nu, anno 2003, de kleindochters zelf ook.

Zij voetballen allemaal in verschillende elftallen van 'mijn S.C.Espel'.

Naast de voetballeerij zijn we ook op allerlei ander gebied actief geweest. Zo heeft mijn vrouw jarenlang gedurende de herfstmaanden bij "bollenbedrijf Menting" gewerkt, waar ze altijd met heel veel plezier naar toe ging. Daaruit is een hechte groep ontstaan, de zogenaamde bollenvrouwen, die tot op de dag van vandaag nog regelmatig bij elkaar gaan koffiedrinken. Helaas is mijn vrouw daar niet meer bij, omdat zij in maart 1999 plotseling is overleden.

Onze 11 kinderen wonen allemaal in de NoordOostPolder; 4 in of bij Espel, 5 in Emmeloord, 1 in Creil en 1 bij Ens. Ze zijn allemaal getrouwd of samenwonend en komen nog steeds graag in Espel. Stuk voor stuk zijn of waren zij actief binnen het verenigingsleven in Espel. Daarbij denk ik aan voetbal, bowling, tennis, toneel, carnaval, zang, buurtverenigingen, feestcommissies en noem verder maar op.

Zelf ben ik na mijn werkzame leven ook niet achter de geraniums gaan zitten, maar ben me gaan inzetten als vrijwilliger bij o.a. de woningbouwvereniging (nu Mercatus) en de Anbo. Ook heb ik 8 jaar vrijwilligerswerk gedaan voor de belangenvereniging voor woonconsumenten, daarna heb ik

zitting genomen in de raad van advies voor dezelfde belangenvereniging. Tevens maak ik deel uit van het platform O3, dit is onafhankelijk overleg ouderen.

Het prettigst vind ik echter de buurtvereniging 'de Bredehof', die we in 1996, na het 40-jarig bestaan van ons dorp, hebben opgericht. Het geeft me zoveel voldoening om te zien hoe jong en oud met elkaar omgaan en juist dat saamhorigheidsgevoel is iets dat mij geweldig aanspreekt en mij het vertrouwen geeft dat de tijd en de energie die je er in steekt het meer dan waard is.

Espel is voor mij door de jaren heen geworden: een dorp dat me veel heeft gegeven, wat ik voor geen goud zou hebben willen missen.

Roel Warmolts

EPELS ARCHIEF NU BIJ FLEVOLANDS HISTORISCH CENTRUM IN LELYSTAD

Onlangs hebben Jannie en Wim van Dorp samen met Kitty Hogeveen en Willy Heukers het twaalf mappen grote archief van Espel naar het Historisch Centrum in Lelystad gebracht. Jannie van Dorp heeft jarenlang al het Espelse nieuws wat in verschillende regionale- en landelijke kranten stond verzameld en op een prettig overzichtelijke manier ondergebracht in mappen. Dit archief heeft zij in 2001 overgedragen aan de Vereniging Dorpsbelangen Espel. Er zijn de laatste jaren regelmatig onderdelen van dit archief in de Dorpskrant gepubliceerd. Maar Dorpsbelangen was bang dat dit archief toch niet in dezelfde mooie staat zou blijven, wanneer het in zijn geheel of gedeelten op verschillende zolders bewaard zou blijven.

Daarom is er contact gezocht met mevrouw drs Willy van der Most, directeur van het Sociaal Historisch Centrum voor Flevoland. Op 24 juli om 10.00 uur 's morgens werd Jannie en haar archief door Willy van der Most persoonlijk ontvangen. Willy van der Most was zeer onder de indruk van de hoeveelheid informatie die door Jannie is verzameld en op een duidelijke en nette manier werd samengebracht. Het is de bedoeling dat alles uit het archief digitaal gemaakt wordt zodat iedereen die belangstelling heeft voor gegevens uit dit archief hier gebruik van kan maken. Het is de bedoeling dat het gehele archief al over enkele maanden digitaal is. Het originele archief wordt daarna bewaard bij de juiste temperatuur en vochtigheidsgraad, zodat het in een goede conditie behouden zal worden.

Willy Heukers droeg de administratie met jaarverslagen, notulen, jubileummappen en presentielijsten van NBvP Vrouwen van Nu afdeling Espel over. Deze vereniging begon op 6 november 1951 als onderdeel van de Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen in kamp Espel. Na een bestaan van ruim vijftig jaar is de afdeling per 31 december 2002 opgeheven. De reden hiervan is dat er niet voldoende vrouwen meer te vinden waren die de bestuurlijke functies op zich wilden nemen. Het is fijn dat ook deze historische gegevens op een goede manier bewaard blijven voor de toekomst. Zodat het altijd opgevraagd en bekeken zal kunnen worden.

Na de overhandiging en het bewonderen van een kofferbak vol Espelse geschiedenis kregen we een rondleiding door het gebouw van het Sociaal Historisch Centrum voor Flevoland. Het is zeer indrukwekkend om te zien wat hier al opgeslagen ligt en voor de toekomst bewaard zal blijven. De geschiedenis van Espel zal hier op verantwoorde wijze bewaard blijven. Het Sociaal Historisch Centrum voor Flevoland is op kantooruren geopend. Alle belangstellenden zijn van harte welkom zonder afspraak te maken op Kamp 40-30 in Lelystad. Over enige tijd zal dit centrum gaan samen werken met Nieuw Land Poldermuseum en verhuizen naar de omgeving van de Batavia Werf en krijgen alle de gegevens die Jannie verzamelde daar een nieuw plekje. Het werk van Jannie wordt voortgezet door Ritta Dekkers-de Raat. Te zijner tijd wordt dit toegevoegd aan de gegevens die er nu al zijn.

Willy Heukers-ten Bosch

Wie kan mij helpen?

Hallo, Ik ben Els en ben in 1968 geboren aan de Noorderrand 15 in Espel. Mijn ouders (Koos en Els Petit) zijn op zoek naar onze oude buurtjes Margriet en Ben (Bennie?). De achternaam zijn we vergeten. Zij woonden in die tijd naast ons op nummer 13 of 17 dat weet ik niet zeker. Mijn ouders zouden het geweldig vinden om eens te weten hoe het nu met hen gaat. Wie, oh wie kent deze mensen??

Reactie: Els Boeff – Petit, B. van Vlaanderenplantsoen 4, 2353 DK Leiderdorp

tel.no.: 071 5414974 of email: els.boeff@hccnet.nl

Oproep oproep

Bij deze doen wij een oproep aan alle Darters en Dartsters van Espel en omstreken. Wij zijn vier gemotiveerde darters die graag een Dartvereniging willen opzetten in Espel. Het is de bedoeling om ongeveer 20 avonden per seizoen een competitie te spelen. (afhankelijk van het aantal deelnemers). Langs deze weg willen wij te weten komen of er voldoende animo is om een vereniging te kunnen realiseren. Iedereen die belangstelling heeft verzoeken wij onderstaand opgaven strookje in te vullen en in te leveren. Heb je nog vragen, bel dan gerust.

Strookjes of vragen bij:

Mark Warmolts Leliestraat 6 T: 271195

Arjan Mulder Bredehof 22 T: 271009

Ronald v/h Hof Bredehof 33 T: 271119

Mark Jol Zuiderrand 11 T: 271746

✂

Ja, ik doe mee.

Naam :.....m/v*

Adres :.....

Telefoon :.....

Geb. datum :.....

Voorkeursavond: Maandag/Woensdag*

* Doorhalen wat niet van toepassing is.



OPEN TUIN AAN DE NOORDERMIDDENWEG

De Stekkentuin van Wies Voesten-Veendrick aan de Noordermiddenweg op nummer 13 is dit jaar nog tot 1 oktober open op vrijdag van 13.00 tot 21.00 uur en op zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur. Na telefonische afspraak kan deze mooie tuin op andere tijden bezocht worden. Naast de goed onderhouden siertuin heeft Wies een kweektuin waar stekken van 250 verschillende planten uit haar eigen tuin opgekweekt worden. Deze stekken zijn voor een klein bedrag per schop te koop. "Het is niet mijn bedoeling om een concurrent van echte kwekers te zijn, maar ik vind het fijn om tuinbezoekers een plezier te doen door deze stekken aan te bieden. Ik ben zuinig opgevoed en daardoor is het voor mij moeilijk om iets weg te gooien", zegt Wies.

Sinds 1978 wonen Wies en Gerrit met hun drie kinderen op de boerderij. De eerste jaren ging Wies veel mee naar het land en besteedde ze weinig aandacht aan de tuin. Haar schoonmoeder had de tuin ingericht voor het nut. Hij had nog de oorspronkelijke indeling met heggen en een groot gedeelte was groentetuin met bessenstruiken. Toen er in 1986 een nieuwe schuur was gebouwd maakte Wies een plan voor de tuin. De windsingels, één hultstruik en twee buxusstruiken uit palmpasen takjes gegroeid bleven, de rest werd verwijderd. Zelf bedacht ze de vormen en Hans Hendrickx van Groenkwekerij Hendrickx maakte een beplantingsplan. Hij leverde de bomen en stuiken. De vaste planten werden bij vrienden en familie gehaald.

Verliefd

Na verloop van tijd werd Wies verliefd op hosta's. Ze werd lid van de Hostavereniging en heeft inmiddels driehonderd soorten in haar tuin. In deze tijd van het jaar zijn de hosta's erg mooi. "Ik knip van veel hosta's de bloemen er uit, dat voorkomt vieze vlekken op het blad na regen. In de hoek naast de schuur staan naast hosta's en hortensia's ook varens. De meeste hosta's hebben een plek in de schaduw, maar sommige soorten doen het ook prima in de zon. Wel hebben ze dan wat meer water nodig. Sommige soorten moeten zelfs zon hebben om tot een mooie plant uit te kunnen groeien. Anderen, vooral de soorten met wit in hun blad, kunnen geen zon hebben," vertelt Wies.



Wies is erfelijk belast met haar hobby tuinieren. "Mijn moeder had altijd een mooie tuin, maar ik mocht als kind alleen wat vervelende klussen doen in haar tuin. Zoals rozen snoeien en spuiten. Daardoor heb ik maar enkele rozen op stam in mijn tuin. Wel heb ik meer dan honderd verschillende kleuren Helleborus of kerstrozen. Ik knip de bladeren van de Helleborus weg in februari als het niet vriest, waardoor de bloemen beter tot hun recht komen. Daardoor worden de bloemen mooier, omdat dan al het voedsel naar de bloemen gaat. Hortensia's vind ik ook mooie planten. Ik heb inmiddels zeventig verschillende kleuren. Hortensia's houden van water, dat valt dit jaar ook weer op. Ook staan er veertig Pulmonaria [longkruid] soorten in deze tuin. De verschillende soorten zijn voornamelijk aan het blad te herkennen. De bloemen lijken veel op elkaar. Pulmonaria is gevoelig voor meeldauw. Deze planten bloeien over het algemeen in het vroege voorjaar."

Last van de wind

Deze tuin heeft een gazon met ronde lijnen. De vijver in het gazon werd door Wies zelf gegraven en is inmiddels mooi begroeid. De borders zijn verhoogd en de windsingels geven een mooie achtergrond. "Toch had ik nog last van wind in mijn tuin totdat ik zelf driehonderd palen ingegraven heb en die begroeid zijn met Hedera [klimop] is dat probleem van de baan. De tuin verandert ieder jaar. Zelfs in de winter ga ik naar buiten om onkruid te wieden. Het mag niet zaaien en bovendien vind ik het heerlijk om buiten te zijn. In de lente, zomer en herfst leg ik mezelf steeds op dat ik 's morgens eerst het huis aan kant moet maken, voordat ik buiten mag spelen. Als ik eenmaal buiten ben, dan vergeet ik de tijd. Mijn tuin is voornamelijk een verzameltuin met veel verschillende soorten veelal bijzondere

planten. Die meestal om hun bladkleur en bladvorm gekozen zijn. Ik let ook wel op de bloem, maar een plant bloeit maar een paar weken. Het blad is belangrijker, daar geniet ik langer van."

De tuin van Wies is ongeveer 3600 vierkante meter groot. Ook volgend jaar zal deze tuin weer vanaf april tot oktober op vrijdag en zaterdag open zijn. Voor tuinbezoek wordt een klein bedrag gevraagd. Het is voor groepen mogelijk om een kopje koffie of thee te drinken op het terras. Wanneer mensen eerder dan 1 april willen komen om bijvoorbeeld van de Helleborus soorten te genieten als ze omstreeks februari bloeien, dan kan dat na telefonische afspraak via telefoonnummer 271327.

Willy Heukers-ten Bosch

"Tel je mee?"

Dat is het thema van de Vakantie Kinder Club van dit jaar. Zoals voorgaande jaren zal dit weer plaatsvinden in de herfstvakantie. Te weten: dinsdag 14 oktober (10.00 tot 12.00u), woensdagmorgen 15 oktober (10.00u tot 12.00u) en woensdagavond 15 oktober (19.00 tot 20.00u)

Alle kinderen van de basisschool zijn van harte welkom!

Deze dagen, die dit jaar in de Ontmoetingskerk te Creil worden, gehouden zullen in het teken staan van toneel spelen, zingen, knutselen en bijbelverhalen lezen. Als vanzelfsprekend sluit alles aan bij het thema "Tel je mee?"

Op de woensdagavond kunnen de ouders, opa's, oma's, broers, zussen en verder iedereen die belangstelling heeft komen kijken wat de kinderen beide dagen hebben gedaan. Voor vervoer van Espel naar Creil wordt gezorgd. Vertrek om 09.30 uur vanaf de Una Sancta te Espel.

Voor degenen die mee willen helpen wordt er een medewerkeravond georganiseerd en wel op woensdag 24 september om 20.00 uur in de Ontmoetingskerk te Creil.

Voor vragen en opgaven kunt u contact op nemen met;

Lammie Hoekstra (258446)
Janneke de Bruijn (271328)

Aktiviteiten kalender De Ducdalf

Woensdag 10 september	Klaverjasdag	aanvang: 10.00 uur
Donderdag 18 september	Rikken	aanvang: 20.00 uur
Zaterdag 20 september	Groeve	aanvang: 22.30 uur
Woensdag 8 oktober	Klaverjasdag	aanvang: 10.00 uur
Donderdag 16 oktober	Rikken	aanvang: 20.00 uur
Zaterdag 25 oktober	Après Ski Avond mmv. DJ. Maarten	aanvang: 22.30 uur

***Noteer alvast in je agenda:*

Zaterdag 15 november	Prinsenbal, <i>met de bekendmaking van de Nieuwe Prins</i>
Zaterdag 29 november	Discotheek Duc-Line
Zaterdag 27 december	Murphy's Law



Interpolis steunt 10-jarige Jeugd sponsoring 'De Zes'

Jeugdactiviteitengroep 'dDe Zes' van de voetbalvereniging, dit jaar al weer 10 jaar bezig, heeft afgelopen maand een financieel steuntje in de rug mogen ontvangen van verzekeringsmaatschappij Interpolis. Jaarlijks wordt er door Interpolis geld geschonken aan een club mensen die zich inzetten voor de leefgemeenschap. En aangezien 'de Zes' zich inzetten voor de jeugd van Espel met allerlei activiteiten, zoals tentenkamp, wedstrijdbezoeken en clinics, werden zij uitgekozen als gelukkige ontvanger van een donatie.



De man die dit allemaal mogelijk maakte was Frans Vos die Interpolis attent maakte op deze activiteitengroep. Zelf als ouders meerdere malen in aanwezig geweest bij een activiteit van 'de Zes' vond hij 'de Zes' een geschikte kandidaat om op te geven bij Interpolis. En de reactie ervan was uiterst positief want er werd maar liefst een bedrag van 450 Euro uitgekeerd om te gebruiken bij de realisatie van komende activiteiten. Daarnaast werd nog een groot spandoek gegeven om op te hangen bij deze activiteiten.

En één van die eerste activiteiten werd het feest van het 10-jarige bestaan van 'de Zes'. Dit werd gevierd op zaterdag 16 augustus met tal van activiteiten voor de gehele familie. Het werd een geweldige dag die afgesloten werd met een klapper van formaat.

Namens 'de Zes', Gert-Jan Reyneveld

55-PLUS ???IN BEWEGING DUS !!!

Al jaren organiseert de Stichting Welzijn Ouderen verschillende bewegingsactiviteiten voor senioren. Zo bestaat in Espel de mogelijkheid om mee te doen aan MBvO-volksdansen. Iedereen weet dat beweging goed is voor de gezondheid, zeker als we ouder worden. Activiteiten die in groepsverband plaatsvinden zijn ook nog eens heel gezellig, zorgen voor ontspanning en brengen u in contact met anderen.

Om dit te ervaren bent u van harte welkom op de onderstaande groep:

Volksdansen: maandagmiddag van 15.00-16.00 uur in het gymnastieklokaal

Alle activiteiten gaan per 1 september weer van start en zijn zowel voor dames als voor heren.

Hiernaast kunt u in Emmeloord ook terecht voor: Gymnastiek (ook in Creil en Tollebeek), Country-dansen, Tai Chi Tao, Body Fit, Zitdansen, Bewegen op de stoel, Koersbal, Spel-en Sport, Tafeltennis en Stijldansen (de laatste twee in samenwerking met de betreffende verenigingen). Mogelijkheden genoeg om actief te zijn en te blijven.

Doe het.....kies voor Gezelligheid en Beweging en.....meldt u aan.

Informatie: Stichting Welzijn Ouderen, tel: 615147 (tijdens kantooruren)
Carla Plat (coördinator MBvO), tel: 652712



STICHTING WELZIJN OUDEREN IN “HET SAALICON”

De deuren van het Zorg- en Welzijnscentrum “Het Saalicon” in Creil zijn nu eindelijk geopend. Op 16 juli heeft de Stichting Welzijn Ouderen (SWO) de sleutel in ontvangst mogen nemen. De ouderenwerkster, Luciënne van den Hurk, is daarna druk bezig geweest om alles een beetje op orde te krijgen. Zij is nu een beetje gesetteld en wil de ouderen van Creil, Rutten, Espel en Bant uitnodigen om vanaf 1 september hun nieuwe ontmoetingsruimte een bezoekje te komen brengen. De ruimte is van maandag t/m vrijdag geopend van 10.00 uur tot 11.00 uur en de koffie en thee staat voor u klaar. Voor de consumpties vragen wij een kleine bijdrage: **de koffie kost € 0,45 en de thee kost € 0,35.** De ontmoetingsruimte is bedoeld voor het “ontmoeten” van andere ouderen uit de omgeving, voor culturele activiteiten, creatieve activiteiten etc. Kortom wij willen graag inspelen op de behoefte van de ouderen. De eerste grote activiteit staat gepland op maandag 29 september om 14.00 uur. **De fa. Ritsma (Klassieke Dames- en Herenmode) zal dan hun nieuwe najaars- en wintermode tonen.** Bij de ouderenwerkster, Luciënne van den Hurk, kunt u ook terecht voor informatie en advies over b.v. sociale alarmering, de blindenbibliotheek, de vrijwillige algemene hulpdienst etc. In Creil zijn er al veel enthousiaste mensen die zich hebben opgegeven voor het vrijwilligerswerk binnen de SWO. Bent u ook geïnteresseerd, dan kunt u contact opnemen met Luciënne. Ik hoop u voldoende geïnformeerd te hebben over de activiteiten van de SWO in Creil. Heeft u nog vragen dan kunt u contact opnemen met: Luciënne van den Hurk, Graaf Florislaan 51 d, 8312 AW Creil, tel: 0527 – 275353 (ma. t/m vr. ±8.45 – ±11.45 uur) Ik hoop u vanaf 1 september te ontmoeten in “Het Saalicon”.

Met vriendelijke groet, Stichting Welzijn Ouderen

45.000st. inwoner Noordoostpolder een feit



Espel-

Elke geboorte is een klein wonder, maar die van Mechtelt Bernadette Heukers is wel heel bijzonder. Woensdagochtend werd zij in het bevolkingsregister van de gemeente Noordoostpolder ingeschreven als 45.000ste inwoner. Mechtelt Bernadette is het derde kind van het echtpaar Heukers uit Espel en zag dinsdagavond, 22 april 2003, om 20.40 uur het levenslicht. Burgemeester Van Rappard en zijn echtgenote bezochten de kleine meid en haar trotse ouders woensdagmiddag om de felicitaties van het al even trotse gemeentebestuur over te brengen.

Noot redactie:

Tot onze spijt zijn we vergeten dit artikel in vorig nummer te plaatsen.

Onze excuses!

