

Familieberichten:

geboren:

5 maart: Bruno zoon van Andre Langedijk en Jacqueline Ottink
Westerveerweg 41

16 maart: Alex zoon van Rijn en Gerda Stad
Westerringweg 11

Sanne dochter van Arjan Mulder en Janka Duursema
Bredehof 22



Dankbetuiging:

Wij willen iedereen bedanken voor uw medeleven, en vele kaarten die wij mochten ontvangen bij het overlijden van onze moeder en oma: mw Nieuwzwaag – Blauw.

Fam. Warmolts, Lelystraat 30

Bedankje:

Iedereen, hartelijk bedankt die een blijk van meelevens hebben gegeven, in welke vorm dan ook, bij het 45-jarig huwelijk.
Het heeft ons zeer goed gedaan.

Piet en Bertha de Wolf, Zuiderrand 29

Te koop:

- * Giant Citybike, 21 versn. , 26"
- * Virgo Trackingbike, 6 versn., 28"

Fam. Van Stuivenberg, telnr. 0527-271785 of 06-12322418

Mededeling:

Voor iedereen die als nieuwe bewoner in Espel is komen wonen en nog niet een info tasje Espel bloeit heeft ontvangen of zich op wil geven als lid van het dorpsbelang wil U dan contact opnemen met Derkien Gerding tel 271503.

Dorpsbelang Espel.

Aktiviteiten Kalender De Ducdalf

Zaterdag 12 april	Discotheek Duc-line	aanvang: 22.30 uur.
Zaterdag 26 april	Murphy's Law	aanvang: 22.30 uur.
Woensdag 30 april	Koninginnedag zie elders in de Dorpskrant	
Woensdag 14 mei	Klaverjasdag	aanvang: 10.00 uur



Verlag van de Espel Rosenmontagszug

Wij, Jolande en Ton van Stuivenberg, zijn op 3 maart weer naar **Espel (D)** geweest, om ook dit jaar weer mee te lopen voor Espel in de carnivals optocht in **Recke**. We waren verkleed als Hollandse boeren, incl. de klompen. Van **Fresh Valley** hebben wij 1000 zakjes met wortelen mee gekregen om vervolgens in de carnivals stoet uit te delen. Daarom willen wij **Fresh Valley** heel erg bedanken voor de spontane gift. Het carnaval was ook dit jaar weer vreselijk gezellig en we hebben enorm veel lol (en drank) gehad. Ook hebben we nog met personen uit **Ommen (NI)** gesproken (dat het partner dorp van Recke is). De optocht was ongeveer 4 km. lang en er reden 58 versierde wagens mee! Er was een menigte van maar liefst 25.000 mensen op de been om de optocht te zien! Op 4 maart hebben we een zaal besproken voor als we op 4 juli weer komen met een bus. Hierover kun je meer lezen in onze oproep (met inschrijf formulier) elders in dit blad. Al met al waren het weer fijne dagen en we hopen dat er volgend jaar meerdere personen meegaan, die dit plezier dan kunnen delen. **Mensen die foto's van de optocht willen zien, kunnen dit opzoeken op www.recker-karnaval.de**, druk dan op **Willkommen**, dan op **Rosenmontag** en dan op **Rosenmontag-bilder**, heb je goed geklikt dan kun je een paar fraaie foto's bezichtigen.

De rosenmontags-feestbeesten.

Attentie, attentie, attentie, attentie

Hallo dorpsgenoten,

Zoals jullie weten hebben we sinds 1999 een vriendschapsband met Espel (D). In 2001 toen Espel zijn 45 jarige bestaan vierde zijn ze met drie bussen bij ons geweest. Nu willen wij Ton van Stuivenberg, Willie Felsheim en Harry Maas graag een tegen bezoek brengen aan onze Duitse vrienden. De datum voor dit bezoek is Vrijdag 4 juli 2003. Nu zullen sommigen zich afvragen waarom op vrijdag, dat heeft te maken met de mijnen in Espel die we gaan bekijken, en dit kan alleen op een door de weekse dag. De dag ziet er vervolgens uit:

Ong. 09.30uur: vertrekken uit Espel (H)
Ong. 13.00uur: aankomst in Espel (D)
Ong. 15.00uur: rondleiding in de mijnen.
Ong. 18.00uur: gezellige maaltijd in het dorpscafé
Ong. 20.00uur: een fantastische feestavond.
Ong. 01.00u. u terug reis naar Espel (H)

Nu hebben wij voor deze dag een bus gehuurd en mensen deze moet wel vol!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

De kosten voor deze dag zijn € 40,- p.p geheel verzørgd. Het onderstaand strookje kunt u inleveren t/m 31 mei bij Harry Maas. Wees er snel bij want **vol is vol**. Zijn er nog vragen over deze dag, dan kunt u altijd contact opnemen.



Met vriendelijke groet,

Ton van Stuivenberg (271785), Willie Felsheim (271419), Harry Maas (271410)

✂-----

Op 4 juli gaan er pers. mee naar Espel (D)

Naam: tel.nr.(Bij opgave graag betalen.)



Carnavals Vereniging De Vloertrappers 33 jaar

Helaas, het carnavals weekend zit er weer op. De dagen zijn letterlijk voorbij gevlogen. Het begon vrijdagavond met Polderjeugd carnaval. We mochten rekenen op een hoop jeugd uit de omliggende dorpen en wederom was deze avond een spetterend succes.

Op zaterdagmiddag was het gereserveerd voor de kleine carnavalsvierders, vele kinderen hadden al het moois uit de verkleedkist getrokken om maar zo fleurig mogelijk voor de dag te komen. Het hoogtepunt was het schminken van de Raad van Elf. Er zaten zeer mooie schilderwerken tussen. In de pauze kregen alle kinderen een glaasje drinken en na afloop een zakje met snoepjes. Moe, maar voldaan keerden ze allemaal weer naar huis.

Rond 18.00uur begon de verloting, Leutbunker De Ducdalf zat tot de nok toe vol. De verloting werd voltrokken door de "Unbekannter Gast Willie" en die was zo uit de alpenweide geplukt. Later op de avond kwam Jack Spijkerman nog langs met in z'n panel Prins Manus, Prins Jenever en Prins Hänsel. Het verleden van 33 jaar Carnavalsminnend Espel werd doorgenomen.

De snert en tomatensoep, aangeboden door de Carnavalsvereniging, werden ook gretig afgenomen. De magen hadden weer een stevige bodem, zodat verder kon worden gegaan met Damzwammers Jacks W. en Paul van S.

De dansmariekes hebben hun dansje, zeg maar gerust dans! Wat een uithoudingsvermogen, ook weer vertoont aan het aanwezige publiek.

Op zondagochtend was het weer tijd voor een goed ontbijt, lekker makkelijk, omkleden hoefde niet, je kunt zo je pyjama aanhouden, sloffen aan, kroeg in en aan de roereieren met spek, versgebakken bolletjes, koffie, thee, jus d'orange en nog veel meer. Wederom een zeer stevige bodem, op naar Raalte. Zeker voor herhaling vatbaar, optochten, kroegjes, enorme verkleedpartijen, enz..... een zeer leuke afwisseling.

De Carnavalsbingo op maandagmiddag was rustig maar wel gezellig, mooie prijzen voor jong en oud. En een van de jongste deelnemers ging er met de hoofdprijs vandoor. Een complete stereo-installatie.

De maandagavond is alweer aangebroken. Het Bierbal zal als afsluiting van een zeer geslaagd carnavalsweekend zijn. Menigeen had er een mooie creatie van gemaakt. Er liepen zelfs complete biertjes rond.

De plannen zijn er om voor de jeugd op de basisschool ook een Raad van Elf met dansmariekes op te richten. Heeft u tips, ideeën, suggesties, kinderen die erin willen???? Neem dan contact op met Judith de Raat 0527-271475 voor meer informatie. Het is de bedoeling dat de jeugd Raad van Elf tijdens het Carnavalsweekend, enkele optredens verzorgt. (niet laat op de avond)

Van een fietsfanaat:

Dorpsgenoten:

In de eerst plaats, Heel hartelijk bedankt voor de reactie op 03-03-03 en het mooie bloemstuk namens Dorpsbelang. Verantwoordelijk voor dit alles is jullie onbezoldigde P.R.-man Gilbert B. die heeft dit aangekaart en er voor gezorgd dat Espel op de landelijke TV kwam.

Rinze R. Russchen





Fietsen:

Van nature een goede gezonde body meegekregen. Ook houd ik van goed eten en drinken, en dan komt er veel energie vrij. Buitenmens ben ik ook, en graag zien wat boeren en burgers uitspoken. Op de fiets is het dan een mooi middel om dat te beoordelen, ook houw ik van uitdaging. Om goed te kunnen fietsen moet je ook de juiste kleren hebben en uiteraard een goed verzorgde fiets. Op mijn 65^e jaar een mooie sportfiets aangeschaft en volgende voorjaar in 1 dag naar Donkelbroek, mijn geboortedorpje, gereden met hier en daar een bezoekje en de volgende dag weer naar huis, nu doe je dat in een dag.

Op Pinkstermaandag reed ik naar Gaasterland om de duizenden Elfstedenrijders door de heuvels ziet te fietsen. Fascinerend!!! Een bonte stoet met 95 % race of semi-racefietsen, dat is zeker toch beter dan gewone sportfiets. Nu had schoonzoon Ernst ook een dergelijk fietsje, ik zei tegen Ernst, mag ik die fiets ook eens proberen? Hij was net eerzaam huisvader en Prof geworden, dus hij had wel wat anders te doen als reizen, nu dat kon wel, ik heb er 2 maand op gefietst en toen zag ik ook wel dat het vlotter ging. Hij wou hem niet kwijt zodat ik eigen fiets tegen zijne racefiets in ruilde.

De eerste grote reis was naar unieke bomen. 's Winters had ik in een dames blad gelezen over de hoogste, de dikste, de oudste, de meest vereerde + meest verzorgde, de meeste in 't Noorden van 't land. Toen ben ik maar om heel Nederland gefietst 1200 km. en geen één dag regen. Vervolgens elk jaar 2 provincies langs 1 week voor elke provincie. Zodoende ben ik praktisch overal geweest. Nadien speciale routes. Gaksenroute hoop ik dit jaar voor de 3^e keer te doen en dan is het wel mooi geweest. Fietsen het zit ook tussen de oren. Je moet het willen, anders gaat het niet. Voor de eerst grote reis was ik lid geworden van Stichting Vrije Recreatie. Ik dacht daar kan ik mooi overnachten. Hotels heb ik een hekel aan (onpersoonlijk) toen ik bij de eerste arriveerde, zei de baas, "meneer waar is uw tentje?". Ik zei moet ik nog meer achter op die fiets hebben??? Ik kon daar niet overnachten. Het was in de buurt van Apeldoorn, dus alle gelegenheden zaten vol, dat de eerste nacht belande ik bij de boer in het hooi. Dat kon ik ook, dat hadden de Duitsers ons in de oorlog geleerd. De volgende dagen om een uur of 6 keek ik de omgeving uit, waar zit een grote veeboer. Dat lukt haast altijd met een mooi praatje, 2 maal op 't bed van de dochter geslapen. Die was toch net uit huis. Eenmaal bij Domburg Zeeuws Vl. leek niks te lukken. Zeeuwen zijn niet makkelijk, moeten eerst ontdooien, toen kreeg ik een idee, waarom niet in openlucht slapen. Dat doen toch ook duizenden daklozen, dan heb ik dat ook eens meegemaakt. Ik zocht een mooi plekje op en nu gegeten en gedronken te hebben, ging ik naar een boerderijtje, een 200m. verderop, om nog met Gert te bellen. Daar was een mooie jonge boerin en ook haar schoonvader. Daar raakte ik mee aan de praat en toen zag ik weer kansen. De weersverwachting was n.m. slecht, dat ik zag tegen de overnachting buiten aan. Ik zei tegen de boerin, heb je misschien ook een slaapzak voor mij? En dat kon. Ik raak dus in de hooiberg, in de slaapzak. 's Nachts werd ik wakker en de regen stroomde de kap af, wat heb ik weer geluk gehad. De boer was 's avonds thuis gekomen met 2 dikke vrachten stro en was net bij mijn benen langs gereden. Nog meer geluk. 's Morgens heb ik een tientje onder een muurtje gelegd met een briefje erbij "Bedankt, geld voor een bloemetje voor de boerin en een biertje voor de boer" later ontdekte ik de Stichting Vrienden van Fiets. Na al meer als 2000 adressen over 't hele land, waar je voor een schappelijk prijs een goed bed en praktisch altijd een uitstekend ontbijt krijgt, ideaal. Elke keer weer een verrassing. Van grote landhuizen en villa's tot rijtjes woning, tuinhuisjes en omgebouwde kapbergen. Ook beleef je van alles onderweg. Ik wou een keer in Den Bosch logeren en niet een van de 5 adressen paste. Toen arriveerde ik in Tilburg, ik moest 2 banden repareren, het regende en ik had geen overnachting. Bij het overdekte tankstadion plakte ik 2

banden, vroeg de vrouwelijke bediende, mag ik even bellen en het eerst tel.nr. was direct klaar, ik vroeg de vrouw, weet jij die straat, en ze zei, zo en zo, en het kwam precies uit. Ik kwam bij een deftige woonwijk met een bejaard echtpaar. Bij het praatje bleek dat de man kluizenaar was geweest. Ik was verbaasd, het bleek dat hij bij de bank had gewerkt en de kluizen onder zijn beheer had. Ik fietste in buurt van Dinteloord, waar mijn zadelbrug knapte, dat was niet best. Later moest ik de weg vragen en ik zie tegen de man dat ik pech met zadel had. Wacht even zei de man, en kwam even later. Met ander zadel aanlopen. Kan ik je daar mee gerieven? Machtig, die Brabanders. Later moest ik weer repareren. Ik naar een boerderijtje. Toen ik zowat klaar was, zei de boerin ge kunt wel een bakske koffie meedrinken. Dus met de vrouw en dochter gezellig aan de koffie. Zo beleef je van alles en op zo'n fietsje kun je 100-200 of als je goed gek in de kop bent 300 km. per dag afleggen.

Rinze R. Russchen

KARIN BAL OPENT HET NIEUWE SEIZOEN MET EEN 1^E PLAATS IN DE EREDIVISIE.

Zaterdag 8 maart opende majorette vereniging Diana haar nieuwe seizoen, zij zijn afgereisd naar het noordelijke Smilde. De meiden hadden er weer zin in, nieuw seizoen, nieuwe shows en nieuwe kansen. Die nieuwe kansen werden zeker de eerste wedstrijd al aangegrepen.

De resultaten:

Rosanna Bovenkamp beet het spits af van 2003, zij pakte op beide shows de eerste prijs. Maud Weerden, die dit jaar in een categorie ouder moet draaien, werd 4^e in de majorette-categorie, en 1^e bij de dancetwirl.

Berdien Pepping, Stéphanie Boons, Paula Sportel, Rian Pepping en Daisy Jonker gingen deze dag met een nieuwe show de vloer op. Het lukte Daisy om de 1^e plaats te pakken, voor Rian was het de 3^e plaats.

Rian en Stéphanie gingen terug naar de jaren '60 op de muziek van Hair, zij pakten de 3^e plaats.

Karin Bal draaide haar show in de eredivisie voortreffelijk, en werd daarmee eerste. Zij is nu alvast verzekerd van een plaatsje op het Nederlands Kampioenschap eind dit jaar.

Ook de beide teams hebben hun show goed gedraaid, zij zijn nog niet geplaatst voor de voorrondes. Maar daar gaan ze zeker nog hard aan werken!

De eerste prijzen zijn binnen, op naar het volgende concours volgende week in Marknesse. Renate Boons.

Dijkbaars huldigt jeugdviskampioen 2002



Zaterdag 15 februari zijn de jeugdleden van de hengelsportvereniging de Dijkbaars bijeen geweest.

Als afsluiting van het seizoen werd de middag gevuld met het bezichtigen van een meervalkwekerij in Espel. We hebben kunnen zien dat de meervallen in de kwekerij niet zo groot worden als in de natuur. Iedereen had veel bewondering voor de meervalkwekerij.

Maar dat was niet het enige waarvoor de leden bij elkaar waren Vorig jaar hebben de leden op 19 juni en 14 september gevist bij de Talmahof.

Op 14 september was de deelname niet groot, gelukkig werd er wel gevangen in ondiep water. Het water was zo helder dat je de visjes bijna zichtbaar aan de haak omhoog kon halen. Er werd ook goed gevangen. Bas Menting ving er 11, Johan Weultjes ving er 4 en Annet Sesting 2. Bij de 8 tot 10 jarigen ving Peter Weultjes 1 visje en was daarmee ook de winnaar in deze leeftijdscategorie.

Uiteindelijk is Bas Menting viskampioen van 2002 geworden met 18 visjes. Op de tweede plaats is Annet Sesting geëindigd en een gedeelde derde plaats is weggelegd voor Johan Weultjes en Huub van der Heijden.

Van de huisarts:

Medisch nieuws:

Oorklachten zijn het onderwerp van deze maand. Vooral bij kinderen zie ik veel oorsymptomen: pijn, soms koorts.

In de meeste (ongeveer 90%) gevallen wordt oorpijn, wat dan meestal berust op een oorontsteking, veroorzaakt door een virus, waar geen kruid tegen gewassen is. Het is dan een kwestie van goede pijnstilling en wachten op spontane genezing of een loopoor, wat ook meestal vanzelf geneest.

Zoals bij de meeste problemen is het de kunst om toch de dreigende complicaties of langdurig beloop te voorzien en daarnaar te handelen.

Dat wil zeggen dat je bij kinderen tot twee jaar niet langer dan drie dagen het spontane beloop mag afwachten, daarna is waarschijnlijk een antibioticum noodzakelijk. Bij nog jongere kinderen is deze tijd nog korter (tot < een dag).

Bij oudere kinderen mag je afhankelijk van het wel of niet aanwezig zijn van koorts of algemeen zien zijn, een week afwachten.

Doorbreken van het trommelvlies betekent meestal een spontane genezing binnen enkele dagen. Na zo'n oorontsteking kan een kind nog enige tijd slecht horen (luisteren?)

Een ander veel voorkomend oorprobleem is het zgn 'lijmoo'. Het trommelvlies is als het ware naar binnen getrokken, in het middenoor zit vaak een dikke lijmachtige substantie. Dit berust vaak op een ondoorgankelijke buis van Eustachius: de verbinding tussen keelholte en middenoor.

Je kunt proberen om met zout water neusdruppels, stomen met kamille, deze buis weer open te maken, waardoor het probleem zich oplost. Daar is vaak lange tijd mee gemoeid: 2-3 maanden. Als het zo niet lukt, kan de KNO arts een gaatje prikken in het trommelvlies waardoor hij deze 'lijm' kan wegzuigen.

Oorproblemen bij volwassenen zijn vaak het gevolg van overmatig oorsmeer of een uitwendige gehoorgang ontsteking.

Oorsmeer is gemakkelijk te verwijderen met een oorspuit, dat gaat nog makkelijker als er een aantal dagen met lauwe slaolie is gedruppeld. Van belang is dat u zelf nooit met staafjes of paperclips (!) in het oor peutert.

Een uitwendige gehoorgang ontsteking is vaak hardnekkig en pijnlijk. Goede pijnstilling, een watje met huishoud azijn, oordruppels en soms antibiotica kunnen nodig zijn ter genezing. Verder wil reinigen van de gehoorgang, dmv voorzichtig uitspuiten of uitzuigen, ook wel eens van nut zijn.



C. Geboers

OPEN TUIN BIJ ESPEL

Boerderijtuin De Pilotenhof van Imke en Adriaan Potappel aan de Pilotenweg is ook deze zomer weer open voor publiek. Vanaf 1 mei tot en met september kun je deze tuin bezoeken na een telefonische afspraak via telefoonnummer 271310. Er wordt een kleine entreeprijs per persoon gevraagd. Het is mogelijk om alleen of met een paar personen door deze tuin te wandelen, groepen tot vijftig personen zijn welkom. Imke geeft op verzoek een rondleiding door de tuin.

In de brochure Rondtuinen in Friesland en Flevoland, waarin ruim honderd tuinen vermeld worden, staat de Pilotenhof beschreven als: Harmonieuze wandeltuin in landelijke omgeving beschut door windsingels met doorkijkjes. Borders op kleur met veel vaste planten en mooie bladvormen. Gezellige zitjes. Creatieve doetin. Geschikt voor rolstoelgebruikers. Welkom na telefonische afspraak.

In Over de Heg van Groei en Bloei staan tuinen uit ons hele land en een aantal in België. Het is leuk dat er ook twee tuinen in Espel vermeld staan. Naast de Pilotenhof is ook De Stekkentuin van Wies Voesten van de Noordermiddenweg opgenomen in deze catalogus. Over de Pilotenhof staat in Over de Heg: Landelijk gelegen boerderijtuin, 3500 vierkante meter groot, met onder andere borders op kleur, bijzondere vaste planten en bladvormen. Open van 1 mei tot en met september, van maandag tot en met zondag van 10.00 tot 17.00 uur. Verkoop van koffie en thee. Kinderen tot 12 jaar onder begeleiding.

We zijn dus welkom in deze mooie tuin aan de Pilotenweg. Dit is werkelijk een buitenkansje om zo dicht bij huis te genieten in een creatieve tuin. Een geweldige tip voor de komende lente en zomer. Lekker een eindje fietsen en dan bij Imke en Adriaan een kopje koffie of thee drinken met een rondwandeling door deze mooie tuin. Bovendien is het mogelijk dat Imke u haar bescheiden enthousiaste verhaal vertelt, hoe de tuin is ontstaan en welke planten in haar tuin groeien en bloeien. Misschien bent u van plan om een uitje met familie te organiseren of hebt u een tip nodig voor een personeelsvereniging, de zussendag, nictendag of gewoon gezellig met een vriendin.

In november 1973 gingen Adriaan en Imke Potappel op de boerderij aan de Pilotenweg 30-2 wonen. De tuin was in 1956 aangelegd door de ouders van Adriaan. De eerste drie jaar bleef dat zo. Omdat de tuin verouderd was begon Imke de hoek bij de voordeur te veranderen. In die tijd waren coniferen en heide in de mode. Dit werd dan ook ingeplant. Nu kunnen we daar niets meer van terugvinden, maar het was wel het begin van de verandering die de tuin onderging en maakte tot wat het nu is. De hele tuin is door Imke zelf bedacht en samen met Adriaan aangelegd. Hans Hendrickx adviseerde twee keer, de eerste keer voor de beplanting bij de sloot en later in de grindhoek onder de windsingel. “Daar is het nat, koud en komt weinig zon. Wanneer de omstandigheden moeilijk zijn is het extra lastig om de goede beplanting te kiezen”, legt Imke uit.



“De tuin bestaat uit rechte lijnen. Verschillende borders met vaste planten zijn op kleur. Er is een border met geel en wit, daar heb ik iets blauw toegevoegd. Daar verderop is een rose-paars-lila-blauwe border. Ik heb plannen om die hoek met zaailingen te veranderen. Er komt

dan een heesterborder, daar wordt het rustiger van. De grindhoek ga ik ook veranderen daar komen meer buxusstruiken in vorm gesnoeid. Ik ben op zoek naar meer rust in de tuin. Ook laat ik deze zomer veel prullaria uit de tuin. Ik maak een paar nieuwe beelden. Er zijn inmiddels eigenlijk ook te veel potten, die had ik eerst verspreid over de hele tuin staan. Nu maak ik de groepen groter. Een aantal potten zijn met hosta's gevuld, dat doet ook rustiger aan," vertelt Imke. In het gazon ligt een mooie vijver. Er is zorgvuldig gaas omheen gemaakt, zodat de kleinkinderen zorgeloos kunnen spelen op het ruime gazon. Er staan ook mooie bomen in deze tuin en veel heesters. Een deel van de objecten in deze tuin zijn door Imke zelf gemaakt. "Ik vind het contact met bezoekers leuk. Er komen mensen uit heel Nederland en zelfs uit België. Ik vind het ook fijn als er mensen uit ons eigen dorp komen", besluit Imke.

Willy Heukers-ten Bosch

Jeugdsoos Espel

We zijn alweer een aantal weken van start gegaan met de jeugdsoos.

Deze avonden zijn op vrijdagavond in de kleine zaal van de bowling van **19.30 uur tot 23.30 uur**.

Dit is voor jongere van **12 tot 18 jaar**. Op deze avond zijn er altijd vrijwillige volwassene aanwezig.



De datum van de volgende vrijdag avonden zijn , vrijwilligers

Vrijdag 4 april
Vrijdag 11 april
Vrijdag 18 april
Vrijdag 25 april
Vrijdag 2 mei
Vrijdag 9 mei
Vrijdag 16 mei

Marianne/Huïke
Tineke/Nadine
Geen jeugdsoos
Jacob/Derkien
John/Jetse
Martha/Marcel
Anneke/Jetse

Op **vrijdag 2 mei** willen we bij voldoende opgave gaan paintballen.

Dit gebeurt in en om ons eigen dorp. We sluiten de avond af met een broodje hamburger en veel muziek en gezelligheid. Aan deze avond zijn geen extra kosten verbonden behalve voor je drinken daarvoor vragen we 50 euro cent.

Als je hier aan mee wil doen kun jij je opgeven op vrijdagavond bij een van de vrijwilligers die daar aanwezig zijn, dit kan tot **25 april**.

Ook kun je een van ons thuis bellen

Anneke (tel. 271600) Martha (tel. 271713) Jacob (tel. 271201) Derkien (tel. 271503)

Als je niet mee doet ben je ook van harte welkom om gezellig muziek te luisteren te darten of gewoon te zitten en te kletsen.

We zijn inmiddels ook in het bezit van een tafelfoetbalspel en een tafeltennistafel en andere spellen.

We hopen op een grote opkomst. Tot ziens.



ELF DORPEN

STEPTOCHT!



Het giet Oan

Zondagmorgen, 27 april, 10 uur, zal vanachter de hekken een bonte stoet klunende steppers vertrekken voor de enige echte **elf dorpen steptocht**. Het vele publiek dat ongetwijfeld op dit spektakel zal afkomen mag plaats nemen op de hoofdtribune, is deze vol dan zijn er nog genoeg staanplaatsen aan de route. Een zeer bekende Espelaar zal het startschot geven. In Espel hebben we natuurlijk meteen het moeilijkste traject, de Keggehof, dus dat belooft wat! We hebben geprobeerd rekening te houden met de kerktijden. In Espel en Tollebeek is de kerk om 11:00 uur, zodat de kerkgangers nog even een stepje kunnen meepikken. De tijden van vertrek en aankomst zullen nog precies in de krant vermeld worden. Wij proberen ons daar aan te houden. Maar ongeveer 45 minuten van dorp tot dorp proberen we aan te houden. We gaan stappen op de originele

stappen, dus met kleine wieljes, en met de ultralage treeplank. En dat is weer belangrijk om rugpijn te voorkomen, en om langere stepslagen te maken. Per dorp zijn er 11 steppers die elk een gedeelte van de route voor zijn of haar rekening neemt. De tijdswaarneming zal geschieden door een speciaal voor dit evenement geschreven computerprogramma. Zodat we na afloop in Espel onder het genot van een hapje en een drankje zo snel mogelijk de prijsuitreiking hebben. De wisselbeker en de elf dorpen kruisjes zijn beschikbaar gesteld door de aardappelfirma; Stett Holland BV. En hoofdsponsor van dit mega evenement is Level One, van de firma Keetman, voor al uw personeelsbemiddeling. We hopen veel mensen te zien bij de start en aan de rest van de route ofwel bij de prijsuitreiking, zodat dit nieuwe spektakel fantastisch word, en een jaarlijks terugkerend iets.

Gegroet,
STEP, stichting Espel promotie

RONDJE POLDER per STEP

In de vorige dorpskrant heb ik een oproep gedaan voor dit evenement op 27 april 2003.

Het ging om steppers, en fietsers om de steppers te begeleiden, en een aantal mensen om de organisatie in het dorp terzijde te staan.

De volgende mensen hebben zich opgegeven: Leo Boot, Ton Dekkers, Adrie v. Dun, Ricardo Oldenhuis, Jacob den Engelsens, Gerard Becker, Arwin v. Geel, Martijn Dekkers Martin Maas, Johan Pilat, Patrick Warmolts, Roeland Rodemond, Hans Langedijk jr., Susan Blok, Lisanne Langedijk en Danny Kroeze.

Deze mensen wil ik vanaf deze plaats alvast bedanken voor hun spontane aanmelding voor deze dag, we gaan er van uit dat het een warme, gezellige en sportieve dag wordt, waarin vooral ons dorp weer volop in de belangstelling zal staan.



Vakantie-activiteiten

Sinds enige tijd zijn wij bezig om de vakantie-activiteiten uit te breiden. Zoals u weet verzorgt de feestcommissie van dorpsbelang enkele feesten zoals:

Koninginnedag, dorpsfeest, Sinterklaas e.d. in de maanden daartussen willen wij graag een knutsel/spelmiddag organiseren. Samen met de feestcommissie zal er dan 1x per maand voor de basisschoolkinderen iets te doen zijn in het dorp. Als we € 1,- entree heffen en gaan werken met een intekenlijst, kunnen we dit plaatje financieel rond krijgen. Voorlopig kan dit nog in het zaaltje van de fam. Baart (dank daarvoor), mocht dit verkocht worden, hopen ook wij een plekje te krijgen in het multicultureel centrum.

Dus genoeg plannen en genoeg ruimte om dit te realiseren. Rest ons nog één probleem. Wij willen en kunnen dit niet alleen, dus hebben wij hulp nodig. Hoe meer mensen zich aanmelden, hoe minder u daadwerkelijk hoeft te helpen. Organiseren kunnen wij wel, maar voor ons is het ook leuk de kinderen eens te brengen en dan weg te gaan. Vaker Paint-ball spelen in het bos., de kinderen vinden het prachtig en u hoeft alleen maar toezicht te houden! Of bent u creatief, knutselen doe we ook veel. Hier alvast een paar datums:

16 april; knutselmiddag voor Pasen

28 mei; knutselmiddag

In de zomervakantie willen wij 3x een middag organiseren die we nog nader invullen.

Heeft u/jullie ideeën, laat het ons weten, wilt u ook helpen meld u zo gauw mogelijk aan bij één van de onderstaande namen.

Agnes Molenaar 271810

Christina Staal 613294

Albertje Huisman 06-12030024

Alieke Hakvoort



AAN ALLE INWONERS VAN ESPEL JONG EN OUD

Op donderdag 10 april houdt de ouderensoos “AVONDVREUGD” haar jaarlijkse “Open Avond”. We hopen deze avond veel mensen te verwelkomen, met een gratis kopje koffie met cake. De avond zal duren van 19.30 tot 22.00 uur. Wij willen U graag laten zien wat er iedere donderdag zoal gebeurt op de ouderensoos. U kunt meedoen aan allerlei activiteiten.

U kunt bij ons o.a. kaarten, sjoelen, rummikubben en biljarten.



Zoals gebruikelijk zullen de dames van het handwerkclubje hun producten weer tentoonstellen en te koop aanbieden.

Verder is er nog een grote verloting en kunt U door iets goed te raden of te prikken ook mooie prijzen winnen. U ziet het, genoeg om een leuke avond te hebben en de SOOSACTIVITEITEN eens mee te maken.

Tot ziens in “Una Sancta” op 10 april

Groeten van alle Soos-leden van “Avondvreugd”.

KOMT ALLEN!!!!!!!!!!!!!!



Jaarverslag Peuterspeelzaal de kruimel 2002-2003

Op 21 maart 2002, werd de jaarlijkse ouderavond gehouden. Hier waren 21 personen aanwezig. Als gastspreker was Marjan Olsen van het therapeutische Centrum te Emmeloord aanwezig. Zij vertelde het een en ander over muziek en speltherapie. Els v. Dun, Geesina Helmonds en Marjo v.d.Belt verlaten het bestuur.

Fenja Luk en Miranda de Bruijn komen erbij als nieuw bestuurslid.

In het voorjaar hadden we 2 uitstapjes met de peuters, n.l. naar de lammetjes bij de fam. v.Dam en de bibliotheek waar we een voorstelling bezochten.

In mei is juf Lina weer volledig aan het werk gegaan, hier waren we erg blij mee. Het schoolreisje ging deze keer met beide groepen naar de kinderboerderij "de stekplek" op Urk. Waar de kinderen de beesten konden voeren en de limonadekoe melken en lekker spelen, als afsluiting hebben we pannenkoeken gegeten.

Op 24 juni namen we afscheid van Nel Vis, die als vervangster van Juf Lina bij ons was. De laatste schooldag werd afgesloten met een kopje koffie/thee. Tevens konden er foto's nabesteld worden van het schoolreisje. Na de zomervakantie zijn we genoodzaakt om terug te gaan naar drie dagdelen en de prognose voor het komende jaar ziet er niet al te rooskleurig uit.

In september hebben we weer loten verkocht voor de actie Jantje Beton en heeft dit keer 150,60 euro op gebracht. De leidsters hebben een cursus "ze laten het je zien, ze laten het je horen" gedaan, met als doel kinderen proberen op te sporen die extra begeleiding nodig hebben.

De schoonmaakavond was op 8 oktober. Alles is weer grondig gereinigd.

Op de knutsel/surprise avond werd deze keer een hengelspel gemaakt. De avond was wederom zeer geslaagd. Op 5 december bezocht de sint en zijn pieten de peuterspeelzaal. De peuters waren zeer enthousiast over hun cadeautje.

Wegens het dalende peuteraantal zijn we genoodzaakt per 1 jan. terug te gaan naar 1 peutergroep. Hierdoor moesten we helaas afscheid nemen van Lina en dit hebben we op gepaste wijze gedaan d.m.v. een afscheidsfeestje samen met peuters en ouders.

Er werd kerstfeest gevierd onder een gezellige kerstboom, versiert door de peuters. Het nieuwe jaar zijn we begonnen met een gezellige koffieochtend voor peuters en ouders. Ook nu konden er foto's bijbesteld worden van het sinterklaasfeest.

Door het Oranjefonds aan te schrijven hebben we een nieuwe klimlijbaan en spel materiaal aan kunnen schaffen.



Jaarvergadering peuterspeelzaal "de Kruimel" 2003.

Op donderdag 20 maart j.l. werd de jaarlijkse ouderavond gehouden, voor ouders en toekomstige ouders.

Na het officiële gedeelte hadden we 2 gasten uitgenodigd.

Allereerst Alice Jansen, zij is adviseur voor peuterspeelzaal werk bij de SBDIJ (school begeleidingsdienst).

Zij begeleidde deze avond de presentatie van het pedagogische beleidsplan, o.a. aan de hand van video opnamen van de peuters.

Daarnaast was ook wethouder Jan Mulder aanwezig. Het was een hele eer om als allereerste peuterspeelzaal in de N.O.P. het pedagogisch beleidsplan te mogen aanbieden.

Dorpsfeest 2003

Het dorpsfeest komt naderbij, de volgende activiteiten staan op het programma.

Donderdagavond 19 juni:

*Darttoernooi in de tent, voor iedereen die mee wil doen. O.l.v. ervaren darters.

Dezelfde avond hebben we een *Tennistoernooi wat verzorgd wordt door de tennisvereniging van Espel. Het tennistoernooi zal redelijk vroeg beginnen zodat de tennis-sterren ook nog mee kunnen genieten van het darttoernooi. Bij de tennis spelen de wegencombinaties tegen elkaar.

Vrijdagavond 20 juni:

*Vogelschieten

*Rad van fortuin

*Poonroken voor ieder wat wils.

Vroeg in de avond zal er voor de jeugd een demonstratie zijn van *"Scouting" Emmeloord. Zij zullen vele activiteiten demonstreren en natuurlijk mag je ook meedoen, want dat is het allerleukste.

Zaterdag 21 juni:

Zaterdag wordt natuurlijk weer een competitie dag. In het begin van de middag treden de combinaties in het strijdperk voor het spel:

BLOKJESVOETBAL MET FLESSEN

Bedenk er maar wat bij, wat zou dat nu weer voor moeten stellen!!!

Hierna volgt een soort Zeskamp met ludieke aspecten, waaronder een zeepglijbaan.

Verdere bijzonderheden houden wij nog geheim, want er mag natuurlijk niet te veel op geoefend worden.

's Avond "FEEST IN DE TENT"

Maar liefst drie Espelerbands zullen voor ons optreden. Dat moet een fijne avond worden voor iedereen.

Zondagavond 22 juni:

Gezamenlijke kerkdienst in de tent

Donderdag 12 juni:

*Zomeravondloop van Espel . Hiervoor zullen via de captains vrijwilligers gevraagd worden. En zoals U elders in het blad kunt lezen zal er op zaterdag 28 juni een "AUTOCROSS" met alles erop en eraan gereden worden in Espel.

Zegt het voort -----zegt het voort----zegt het voort-----zegt het voort-----zegt het voort.

Met vriendelijke groeten van de feestcommissie.



KONINGINNEDAG 30 APRIL 2003

Het programma van woensdag 30 april is als volgt:

- 9.30 uur:** Openingswoord door onze nieuwe dorpsvoorzitter.
Vlaghijsen en wij zingen allen het Wilhelmus vers 1 en 6.
- 9.45 uur** Optreden van een groep leerlingen van de muziekvereniging
“**de Zuiderzeecho’s**” uit Espel.
Zij zijn al een tijd aan het oefenen, dus komt allen!!!!
- 10.00 uur** Voor alle liefhebbers een “oranjebittertje” in de Ducdalf, aangeboden door de Ducdalf.



10.00 uur Gelijktijdig beginnen de kinderspelen voor de basisschooljeugd, ook de peuters die het leuk vinden zijn natuurlijk van harte welkom.

*Voor de kinderen **t/m groep 4** hebben we een **spelletjes circuit** opgezet, ouderwetse Koninginnedag spelletjes. Heb je alle spelletjes gedaan, dan hebben we nog wat lekkers voor jullie.

De spelletjes zullen plaats vinden op het grasveld aan het begin van de Bredehof.

*Voor de kinderen uit de **groepen 5 t/m 8** hebben we een **skelterrace**, het ruigere werk dus.

Wie is het snelste, en wie is het behendigste?

Wie wint de beker?

Als je mee wilt doen kun je je op school opgeven.

De race vindt plaats rond de waterpartij op de Keggehof. Dit wil je niet missen.

*Voor de kinderen die nog tijd over hebben staat er stoepkrijt klaar om er een **mooie krijttekening** mee te maken op de stoepen, aan het begin van de Bredehof.

De aller mooiste tekeningen zullen met een prijsje beloond worden.

*Om ± 11.30 uur is het ochtendprogramma afgelopen.

's **Avonds** gaan we na het succes van vorig jaar weer **Klootschieten**.

Inschrijving is vanaf 18.45 uur bij de Ducdalf, de eerste groep vertrekt om 19.00 uur. We nemen een andere route dan vorig jaar, zo leer je ieder jaar je dorp beter kennen. Je kunt je opgeven per groep of alleen, het maakt allemaal niet uit.



Voor de avond in de Ducdalf hebben we een zanger besproken.

“**LEON**” zal ons met zijn zangkunsten tot in de kleine uurtjes vermaken.

Wij hopen dat we hier veel mensen een plezier mee zullen doen, en dat het gezellig druk word in de Ducdalf.

Zoals we gewend zijn met Koninginnedag is de entree vrij.

Een gezellige dag toegewenst, de feestcommissie.

Autocross 28 juni 2003

Eindelijk is het dan zover: Espel krijgt zijn eigen autocross!

Ook zo jaloers op Jos Verstappen? Lekker ongestoord kunnen racen, zonder op uw hoede te zijn voor flitsers? Dan is hier uw kans, bij de eerste autocross te Espel.

Er is al een groep vrijwilligers druk bezig om dit festijn te organiseren. Veel positieve reacties en aanmeldingen zijn al binnen gekomen.

U kunt zich ook nog opgeven bij één van de onderstaande personen:

Rene Bos,	Espelerweg 27,	tel: 0527-613036
Jan-Evert de Jong,	Leliestraat 32,	tel: 0527-271605
Hans Luk,	Turbine 8,	tel: 0527-271548

Het doorgeven van je naam, adres en telefoonnummer is al genoeg om een startbewijs te **reserveren**. Het daadwerkelijke inschrijven voor de cross zal gebeuren tijdens de **verplichte** voorlichtingsbijeenkomst op dinsdag 3 juni 2003. Noteer deze datum als u mee wilt doen en neem dan ook uw rijbewijs mee.



Bij deze voorlichtingsbijeenkomst worden allerlei veiligheidsmaatregelen besproken en is dan ook echt verplicht! Tevens dient op deze avond het inschrijfgeld van € 20,= te worden voldaan. Ook zal er dan 15 Euro borg worden gevraagd welke u na de cross kunt terug krijgen, mits u uw plaats in het rennerskwartier verzorgd hebt achtergelaten.

Er hebben zich al een aantal deelnemers opgegeven. Het belooft storm te lopen, dus wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Zegt het voort, zeg het tegen een ieder die het horen wil, maar deelnemers uit Espel gaan wel voor. Let op: vol is ook echt vol, het enige wat dan nog rest is een plaatsje op de reservelijst.

Inschrijving staat voor iedereen open, mits in het bezit van een geldig rijbewijs. Bij genoeg animo is er een aparte dames manche en aparte 65+ manche!

Dus bel snel als u mee wilt doen!

Nieuws

Beste dorpsgenoten,
Onlangs is ons assortiment uitgebreid met:

- **Waterpompen, generatoren** (ideaal voor uw caravan!), kleine **diesel- en benzinemotoren** (ideaal voor uw kart!) tegen zeer aantrekkelijke prijzen.
- **Fotoservice** met o.a. kleurenfilms, batterijen, videobanden en fotoalbums. Maar ook het ontwikkelen en afdrukken van uw foto's.

 **HMAAS** v.o.f.
Rijwielen en tuinmachines

U heeft de keuze uit de budgetprint (vanaf 9 cent) en de qualityprint (vanaf 29 cent). Bij de quality print ontvangt u een gratis kleurenfilm en worden uw foto's afgedrukt op origineel fotopapier.

Ook voor uw digitale afdrukken kunt u bij ons terecht. U kunt uw bestanden direct naar Fotoquelle versturen (www.fotoquelle.nl) of in onze winkel inleveren. Al na enkele dagen kunt u uw prachtige afdrukken op echt fotopapier ophalen, dit tegen scherpe prijzen.

Een originele cadeau zoals een foto op een mok, placemat of t-shirt, het kan allemaal!

Tenslotte kunt u voor uw postzegels, strippenkaarten, kaarten, fietsen, tuinmachines, reparaties en nog heel veel meer bij ons terecht!

Als allerlaatste willen wij graag mededelen dat wij, in verband met het huwelijk van onze dochter Henriëtte, **vrijdag 2 mei a.s. de gehele dag gesloten** zijn. Zaterdag 3 mei is de werkplaats geopend voor eventuele reparaties. Voor al het andere staan wij op maandag 5 mei weer voor u klaar.

Met vriendelijke groet,
Fam. Maas

50 JAAR ESPEL

1956-2006

50 JAAR ESPEL

Kijkt u de laatste tijd ook zo uit naar het verschijnen van de dorpskrant?? Welke artikelen zal Bart nu weer uit het archief gelicht hebben om in de dorpskrant te plaatsen.

En hij kan nog wel even doorgaan, want er is nog veel meer materiaal voorhanden.

Kitty is bezig om al dit materiaal op Cd-rom te zetten, zodat het op een veilige manier bewaard wordt voor het nageslacht.

Zij kwam op het idee om, als het volledige archief op deze manier verzameld is, dit te koppelen aan de website van het dorp. Wat zou het leuk zijn als u via internet op die manier de toegang zou hebben tot het gehele archief.

Maar helaas, pindakaas, ons dorp heeft, als enig dorp in de polder, helemaal geen website!!!

Naar het schijnt wordt er wel aan gewerkt, maar de bouw ligt nogal eens stil.

Het zal er nog om gaan hangen waar u delen van het archief voor het eerst kunt bekijken: via de website of in het boek ter gelegenheid van het 50 jarig bestaan van Espel (2006).

Wij hebben inmiddels een aantal mensen benaderd om hun 'band met Espel' op papier te zetten, maar we hebben een heel boek te vullen, dus als u iets te vertellen heeft of materiaal in de vorm van foto's e.d., schroom dan niet en neem contact op met één van ons.

Roel Warmolts (tel. 271727)

Kitty Hogeveen (tel. 271145)

Gilbert Bastiaanssen (tel. 271685)

Jannie de Jong (tel. 271605)



Waarom????

Door: Roel Warmolts

Waarom schijnt toch de zon
En 's nachts de maandag als sterren aan de hemel staan
En waarom valt er regen
Als er bewolking is
En waarom die dichte mist
Zodat u zich vergist
In het juiste pad dat u moet gaan.
Het is steeds de vraag waarom....?
Zijn we werkelijk nu zo dom
Of willen we niet weten
Dat we zijn vergeten
Dat de natuur, altijd gaat haar gang
Ons hele leven lang
Reeds al, als we worden geboren
Hebben we eigenlijk al verloren
Van het wonder der natuur
Het klinkt misschien wel wat zuur
Maar dan staat al vast
De dood, een zekerheid, een last...?
Welnee, we moeten dragen
Dus daarom, niet altijd vragen.
Waarom? Waarom?